

3. Met opa samen klussen.
Of fietsen in de buurt.
Een spelletje aan tafel,
hoelang zo'n spel ook duurt.

4. Met opa naar de kermis.
Of zomaar naar de stad.
En vissen in de vijver.
Of met de hond op pad.

Refrein

Jongsten

Abc

Opa wil de plek van papa

Het verhaal bij de kalenderplaat. Vader en moeder zijn op vakantie en daarom komen opa en oma logeren. Opa is een grapjas en zit de kinderen een beetje te stangen. Hij wil de plek van papa aan tafel, want hij gaat deze week de baas spelen.

Faas zit aan het hoofd van de eettafel. Hij speelt een potje monopolie met zijn oma en zijn grote broer Erik. Papa en mama zijn een weekendje weg. Daarom passen oma en opa op. Faas heeft een grote stapel geld voor zich liggen. Blij telt hij de briefjes.

Dan komt opa de woonkamer in.
'Ga eens van die plek af,' zegt opa. Hij wenkt naar de stoel waar Faas op zit.
Faas wijst naar een lege plek. 'Opa, je kunt daar zitten. Die stoel is nog vrij.'
'De stoel aan het hoofd van de tafel is toch voor de vader des huizes?' zegt opa deftig.
'Da's ouderwets opa...' zegt Erik.
Faas snapt niet zo goed wat er bedoeld wordt.
'Staan jullie nooit meer op voor je vader?' vraagt opa verbaasd aan Erik. 'Die jeugd van tegenwoordig...'
'Je bent onze vader niet, opa!' roept Erik.

Faas wordt een beetje zenuwachtig. Opa is niet de vader van het huis, dat weet hij ook wel. Maar toch... Hij pakt zijn stapeltje geld en gaat op de lege stoel zitten.
'Wie schenkt er wat drinken in voor mij?' vraagt opa met een lach.
De jongens kijken elkaar verbaasd aan. En dan kijken ze naar oma. Die glimlacht. Faas weet niet zo goed of opa nou een grapje maakt.
'Kom op, Erik,' roept opa. 'Schenk eens wat limonade in voor je opa!'
Mopperend staat Erik op: 'Ik ga al hoor...' bromt hij. Als Erik weg is, gaat opa snel op zijn plek zitten.
'Opa, daar zit Erik!' roept Faas.
Maar opa haalt zijn schouders op en begint Eriks geld te tellen. Hij wijst naar het raam. 'Kijk eens achter je,' zegt hij tegen Faas. 'Een mooie vogel!'
Faas draait zich snel om, maar ziet niets. Hij gaat weer recht zitten en ziet dan dat zijn stapeltje geld is verdwenen.
'Huh?!' zegt hij hardop. Hij kijkt meteen naar opa. Er zit een grijs op zijn gezicht.
'Opa!' roept Faas lachend maar ook een beetje boos. 'Geef terug!'
Opa speelt even dat hij het geld niet heeft. Maar dan haalt hij het stapeltje achter zijn rug vandaan en legt het terug.
Faas zwaait met zijn vingers en zegt zacht: 'Niet meer doen hè, opa.'

Erik komt weer terug met de limonade. 'Opa, daar zat ik!' Hij zet het glas voor opa op een andere plek.

'Opgestaan is plaats vergaan,' zegt opa.

Faas rolt met zijn ogen. Wat is opa toch aan het plagen, denkt hij. 'Mogen we vanavond na het eten televisie kijken? Er is een leuke film,' vraagt hij opeens.

'Geen tv meer na het eten,' zegt opa streng. Faas ziet dat hij knipoogt naar oma. Zie je wel, hij houdt ons voor de gek, denkt hij.

'Wij mogen dat altijd wel hoor, opa,' roept Erik.

'Die vader van jullie moet wat strenger zijn,' vindt opa.

'Opa, je mag niet alles beslissen hoor!' zegt Erik dan.

Faas is blij dat zijn broer het durft te zeggen. Hij vindt ook dat opa niet moet doen of hij de baas in huis is.

Dan kijkt Erik Faas aan. 'Zullen we Twister doen?' vraagt hij met een knipoog.

'Ja, Twister!' roept Faas.

Samen pakken ze het kleed met de gekleurde stippen. Oma draait aan het kleurenwiel en ombeurt gaan Faas en Erik op het kleed staan. Al snel zitten ze behoorlijk in de knoop.

Na een tijdje roept Erik: 'Opa, kom je? Papa doet ook altijd mee met Twister!'

Beteuterd kijkt opa naar oma. 'Ik, eh,' stamelt hij. 'Ik denk niet dat mijn oude benen dat kunnen...'

Maar oma wenkt dat opa moet komen. Al snel staat opa met zijn armen voor zich gebukt op het kleed. Faas en Erik schieten plotseling van het kleed af. Faas snelt naar de stoel van opa.

'Hé, wat doen jullie nou!' Opa komt langzaam omhoog. 'Faas, je zit op mijn plek!'

'Opgestaan, plaats vergaan!' lacht Faas op zijn beurt.

'Ik heb honger opa,' zegt Erik dan. 'Ga je al koken?'

'Koken?' stottert opa verbaasd.

'Ja, papa kookt altijd bij ons thuis,' zegt Erik.

'En hij doet ook de afwas!' roept Faas.

Faas en Erik zwaaien. 'Ga maar snel beginnen, opa!' roepen ze allebei. En dan schateren ze het uit.

Oudsten

Abc

Opa wil de plek van papa

Het verhaal bij de kalenderplaat. Vader en moeder zijn op vakantie en daarom komen opa en oma logeren. Opa is een grapjas en zit de kinderen een beetje te stangen. Hij wil de plek van papa aan tafel, want hij gaat deze week de baas spelen.

Het eten staat dampend op tafel. Elise gaat op haar eigen stoel zitten, tegenover Tom, net zoals altijd.

'Waar zit mama altijd?' vraagt oma. 'Hier of daar?'

'Dáár.' Elise wijst naar de stoel rechts van haar. Oma gaat op mama's plek zitten.

Soms zijn dingen leuk en niet-leuk tegelijk. Mama en papa zijn drie dagen op vakantie, niet leuk. Wél leuk is dat opa en oma er drie dagen zijn. Oma is heel lief en opa is grappig en leest heel mooi voor.

'Dan zit jullie vader dus hier,' zegt opa. Hij ploft neer op papa's stoel. 'Mooi, dan ben ik vanaf nu... opapa.'

Elise en Tom lachen.

'Ja, lach nog maar even,' zegt opa. Hij kijkt heel serieus. 'Want zo meteen valt er niets meer te lachen.'

'Waarom niet?' vraagt Tom.

Opa gaat breeduit zitten. 'Als ik opapa ben, ben ik de baas. Het hoofd van het gezin.'