

Het is mogelijk vlak bij het vuur te zitten en toch steenkoud te blijven.

Okke Jager

Visie zonder actie
tijdverdrijf. Actie m

DON 17/5

De aantrekkingskracht van sekten

Psychologie

De Amerikaanse sekte 'Heaven's gate' geloofde dat de aarde op het punt stond om schoongemaakt te worden. De leden van de sekte dachten dat ze deze grote schoonmaak alleen konden overleven door de aarde met een ruimtevaartuig te verlaten. Om die tocht te kunnen maken, moesten zij zich wel eerst ontdoen van hun aardse lichaam. 39 leden van de sekte pleegden daarom op 26 maart 1997 gezamenlijk zelfmoord.

Hoe komt het nu dat mensen lid worden van een sekte en er vervolgens zo in opgaan, dat ze er zelfs zelfmoord voor plegen? De Britse socioloog Brian Wilson bestudeerde in de vorige eeuw verschillende sekten en stelde een aantal gemeenschappelijke kenmerken vast. Zo zijn de meeste sekten volgens Wilson afgescheiden van een bestaande religie. Er is doorgaans sprake van een charismatische leider die een openbaring heeft gehad. Sekten hangen hun eigen ideologie aan en mensen mogen alleen lid worden als zij voldoende kennis van de leer hebben. De meeste sekten staan vijandig of onverschillig tegenover de buitenwereld en zorgen ervoor dat de leden ervan vervreemd raken. Sekteleiden die zich niet aan de regels houden, worden uitgesloten.

Hechte vrienden

Een andere Amerikaanse socioloog, John Lofland, onderzocht in 1960 waarom mensen lid werden van de Moon-sekte van de Koreaanse Sun Myung Moon. Hij ontdekte dat de sekteleiden, die door de buitenwereld 'Moonies' werden genoemd, vaak niet lid waren

geworden vanwege de ideologie van de sekte. De meeste Moonies hadden voorafgaand aan hun lidmaatschap zware problemen gehad en weinig intieme relaties gekend. Ze waren vooral lid geworden omdat zij hechte vrienden waren geworden met een aantal sekteleiden. Nadat zij een tijdje intensief met hen waren omgegaan, hadden zij hun wereldbeeld overgenomen en waren zij zich volledig gaan wijden aan de beweging.

Kritiekloos

Met Lofland denken veel psychologen dan ook dat mensen in eerste instantie vooral worden aangetrokken tot sekten door de vriendschappelijke banden die zij er opdoen. Hoe meer een sekte echter de leden afschermt van de buitenwereld en 'anders denken' verbiedt, hoe minder de leden op den duur in staat zullen zijn om zelfstandig te denken. Dit alles kan er uiteindelijk toe leiden dat de sekteleiden zichzelf volledig verliezen en de leider kritiekloos volgen. Zelfs als hij zegt dat de aarde met een ruimteschip moet worden verlaten, en dat zelfmoord de enige uitweg is om een ramp te overleven. **SS**

Bespreken

- Mensen worden om verschillende redenen lid van groepen. Van welke groepen ben jij lid en waarom? Denk je dat je jezelf zou kunnen verliezen in zo'n groep? Waarom wel/niet?
- Denk je dat sekten per definitie slecht zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waar hangt dit volgens jou dan vanaf?

VRI 18/5

Kunst4all: Heel even verliezen



i Erik Hobijn, de 'Delusion'

Vuur is heel belangrijk voor mensen. De ontdekking dat mensen zelf vuur konden maken wordt wel de belangrijkste ontdekking genoemd die ooit is gedaan. Zonder vuur zag onze maatschappij er heel anders uit.

Daarnaast is vuur natuurlijk een grote vernietigende kracht. De mensheid is altijd gefascineerd geweest door vuur. Ook kunstenaars laten zich erdoor inspireren. Erik Hobijn is zo'n echte vuurkunstenaar.

Hij zorgde voor ophef met zijn 'zelfmoordmachine', de Delusion. De 'DSI' was een machine waarmee Hobijn mensen - heel kort - in brand zette. De gebruiker, ingesmeerd met brandwerende zalf, stond op een draaibaar platform tussen een vlammenwerper en een waterspuit. Een halve seconde nadat de gebruiker in brand werd gezet, werd hij automatisch naar de blusser gedraaid. Niemand verbrandde echt, maar kreeg wel een unieke emotionele ervaring: door het idee het leven even te verliezen, raakt je alertheid en je gewaarwording in een verhoogde staat van zijn. **IB**

MAA 21/5

Ochtendhumeur: Motregen en tegenwind



Blauwtje lopen

Weet je wat het probleem is? Iedereen is steeds maar op zoek naar sensatie. Het leven moet flitsend en spectaculair zijn, en dat geldt zeker voor de liefde. Als je op zo'n school rondkijkt, dan loopt constant de helft van de leerlingen stapelverliefd rond. Zwijmelende blik in de ogen, hartslag van 220 volt, en maar van die slappe liedjes voor