

Laat kinderen het verhaal achter een gevonden voorwerp verzinnen. Van wie was het? Wanneer is het verloren? Hoe kwam het dat het verloren werd? Mist de eigenaar het voorwerp? Vinden voorwerp en eigenaar elkaar weer? Eventueel kunt u het verhaal hierover laten opschrijven.



A good start

Ben lied als ritueel bij het oproepen van iedere nieuwe kalenderplaat. Lied: cd-2 (track 1 en 2). Bladmuziek: pagina 132. Liedteksten: www.trefwoord.nl.

Every morning, make a good start!
What's in your mind?
And what's in your heart?
A picture, a story, a question, a song.
Talk and listen and sing along!

(Vertaling:
Begin elke morgen op een goede manier!
Waar denk je aan?
En waar ben je in je hart mee bezig?
Een plaatje, een verhaal, een vraag, een lied.
Praat en luister en zing maar meel!)

29

dinsdag
januari

Missen

Heilige Antonius

'Heilige Antonius,
goede vrind,
zorg dat ik mijn fietsleutel vind.'

Ben je iets kwijt en wil je het heel graag terug? Zoek dan een beeld op van de Heilige Antonius van Padua en zeg dit gebedje voor hem op. Volgens een oud geloof zul je het verlorene dan beslist snel terugvinden.

Antonius van Padua

Antonius werd in 1195 geboren in Portugal. Zijn familie was erg rijk maar Antonius vond dat maar niks. Het christelijk geloof vond hij belangrijker en Franciscus van Assisi (die van Dierendag) was daarbij zijn grote voorbeeld. Antonius leefde heel eenvoudig, studeerde veel en werd een goede leraar in het christelijk geloof. Er wordt van hem verteld dat hij zo goed kon preken en lesgeven, dat zelfs de vissen in een vijver aandachtig naar hem luisterden.

Waarom zorgt Antonius voor verloren zaken? Ooit was hij een heel mooi, handgeschreven psalmenboek kwijt dat hij nodig had voor zijn lessen. Hij bad tot God dat het boek weer terecht zou komen. En jawel: de volgende dag meldde zich een leerling van hem, met het boek. Hij had het stiekem meegenomen maar had er spijt van gekregen...

Antonius stierf in 1231 in het Italiaanse Padua, vandaar zijn bijnaam: Antonius van Padua.

Abc

Geluksschoenen

Sanne is haar voetbalschoenen vergeten. Zonder haar geluksschoenen gaat misschien alles mis en verliest haar team.

'Sanne, jij begint in de spits.' Tevreden knikt Sanne naar haar voetbalcoach. Ze speelt graag in de spits. Op die plek scoort ze het makkelijkst. Al een paar keer ging dat zó goed, dat haar team daardoor won.

'We mogen deze belangrijke wedstrijd niet verliezen,' gaat de coach verder. 'Sanne, ik reken erop dat je scoort!'

8 Opsporing gezocht



Sanne knikt nog eens ijverig. Ze weet dat als ze deze wedstrijd winnen, hun team kampioen is. Ze popelt om het veld op te gaan. De goals branden op het puntje van haar voeten. Ze zal iedereen eens wat laten zien.

'Goed, meiden,' zegt de coach dan. 'Ga je maar snel omkleden, we gaan zo het veld op. We zullen de tegenstanders eens laten zien wie de besten zijn!'

Dat laat Sanne zich geen tweede keer zeggen. Snel trekt ze haar kleren uit en doet ze haar voetbalshirt en broek aan. Eén voor één bindt ze haar scheenbeschermers om en trekt ze haar sokken aan. Dan grijpt ze in haar tas naar haar schoenen. Maar... wat is dat? Haar tas is leeg.

Dat is vreemd, denkt Sanne. Ze doorzoekt de tas opnieuw. Dan gooit ze hem ondersteboven. Haar douchespulletjes vallen eruit. Maar geen schoenen. Hoe kan dat nou? Sanne weet zeker dat ze haar schoenen heeft ingepakt.

Of... ze heeft ze toch niet in de schuur laten staan? Oh, wat een oen is ze toch! Moedeloos zakt ze op het bankje. Hoe moet dat nu? Zonder haar schoenen kan ze niet spelen. En als ze niet meespeelt, dan laat ze haar team in de steek. De coach rekent op haar, zei hij. Ze laat haar hoofd op haar knieën zakken.

'Is er iets, Sanne? Je zit erbij alsof je geen zin hebt.' Sanne voelt zich nog kleiner worden.

'Ik ben mijn schoenen vergeten, coach... Nu mis ik de wedstrijd,' fluistert ze met een piepstem. Wat zal de coach nu van haar denken.

Even blijft het stil. Amper durft Sanne de coach nog aan te kijken. Maar als ze eindelijk aarzelend omhoog gluurt, ziet ze dat hij grijnst.

'Och Sanne, daar hoeft je je toch niet druk om te maken. Ik heb wel een paar reserveschoenen voor je. Wat voor maat heb je?'

'Maar, u begrijpt het niet. Zonder die schoenen kan ik niet spelen. Ze zijn nog van mijn opa geweest. Ze brengen geluk.'

'Ach, Sanne,' zegt de coach rustig, 'ook zonder die geluksschoenen kun jij een paar goals maken!'

Sanne krimpt nog verder in elkaar. Op gewone schoenen zal ze er vast niets van bakken. Dan mag ze misschien wel nooit meer in de spits staan.

'Maar...'

'Niks geen gemaar!' zegt de coach dan streng. 'Je denkt toch niet dat ik mijn beste speelster aan de kant laat zitten? Kom, we gaan wat schoenen voor je halen.'

Beste speelster! De coach noemde haar sterspeelster. Ze wil niet opscheppen, maar voorin is ze inderdaad wel de beste. En als ze niet meespeelt, maakt het team misschien geen kans. Ze kunnen haar niet missen. Ze hijst zich van het bankje en sjokt achter de coach aan. Misschien moet ze het toch maar gewoon proberen op die gewone schoenen.

Een half uurtje later speelt Sanne alsof ze haar geluksschoenen wél aanheeft. Ze maakt niet één, maar zelfs twee goals.

Na afloop zegt de coach tegen haar: 'Zie je nou wel, je hebt die schoenen helemaal niet nodig! Maar Sanne lacht en zegt: 'Nou, de volgende keer speel ik gewoon weer met mijn geluksschoenen. Dat voelt toch fijner!'

- Susan Schaeffer -

Gesprek

- Ben jij ook weleens iets vergeten, waardoor je iets belangrijkste miste?
- Of ben je weleens iets kwijt geweest, waardoor je iets miste? Bijvoorbeeld het kaartje van de bioscoop, waardoor je de film miste?
- Je kunt een voorwerp kwijt zijn en dat toch niet missen! Leg eens uit hoe dat zit.
- Welk voorwerp zou jij wel missen als je het kwijt was?

■ trefwoord