

Gesprek

- ▶ Wat belooft je weleens? Doe je het dan ook? Vertel erover.
- ▶ Heb je weleens iets beloofd en het niet gedaan? Wat gebeurde er? Vertel erover.
- ▶ Heeft je vader of moeder weleens iets beloofd en het niet gedaan? Wat gebeurde er? Vertel erover.

Stout (versje)

Een versje waarin een kind telkens 'jaaaaa' tegen een ouder zegt (een belofte) maar het niet doet.

Mama zegt: "t Is bedtijd Koen."
Maar Koen is nog lang niet moe.
Hij wil lekker blijven spelen
Toch moet hij naar boven toe.

'Even douchen, haren wassen.
En je tandenpoetsen, Koen.
Wil je dat aan mij beloven?'
'Jaaaaa mam, ik zal het doen.'

'Niet gaan spelen en gaan knoeien.
Goed je knieën schrobben, Koen.
Wil je dat aan mij beloven?'
'Jaaaaa mam, ik zal het doen.'

Koen komt boven om te douchen.
Hij kijkt even in het rond.
Er staat scheerschuim! Daarmee spuit hij
mooie vormen op de grond.

Dat is glad, dus Koen kan schaatsen.
Het gaat prachtig! Wat een lol!
Daarna smeert hij, net als papa,
heel zijn kin met scheerschuim vol.

Hij gaat echt geen tandenpoetsen,
want daarin heeft hij geen zin.
Koen kijkt even in de kast. Er
staat een fles met shampoo in!

Koen giet heel de fles met shampoo
in het bad. Hij heeft een plan.
Draait de waterkraan wijd open.
Kijk, daar komen bellen van!

Na een poosje komt de schuimlaag
bij de rand van 't grote bad.
En als Koen er middenin stapt
wordt de hele vloer kletsnat!

Dan roept mama van beneden.
'Schiet je op? 't Is bedtijd Koen!
Laat je alles netjes achter?'
'Jaaaa mam, ik zal het doen.'

Kijk, het schuim komt bij de douchedeur
en stroomt naar de overloop.
Van de trap af naar beneden,
het is echt een hele hoop!

Dan ziet Koen hoog op een plankje
een groot pak toiletpapier.
Daarmee word je zo een mummie!
O, wat heeft Koen een plezier.

Hij draait rondjes om zijn armen,
om zijn benen. Om zijn haar.
Om zijn buik en om zijn billen,
mummie Koen is bijna klaar.

Nu zijn voeten en zijn handen,
nog een stukje om zijn hoofd.
Maar... Koen heeft nu niet gedaan
wat hij zijn mama had beloofd...

KIND EN SAMENLEVING

Jij bent te laat (verhaal)

Oliviers moeder heeft beloofd dat ze
vanmiddag op tijd bij de BSO zou zijn, maar
ze houdt zich niet aan de afspraak.

'Ik wil niet naar de opvang vanmiddag,'
mompelt Olivier. Hij gaat aan tafel zitten en
neemt een slokje van zijn melk.
Zijn moeder loopt druk rond in de keuken.
Gehaast smeert ze een boterham met
pindakaas voor hem. 'Ja, schat, ik weet het...'
mompelt zijn moeder.

'Ik mis Daan...' Sip staart Olivier voor zich uit.
Nog niet zo lang geleden is zijn beste
vriendje Daan verhuisd. Normaal had Olivier
altijd heel veel lol met Daan op de opvang,
maar nu verveelt hij zich daar.

'Ik wil thuisblijven!' Olivier slaat met zijn vuist op tafel.
 Zijn moeder zucht: 'Je moet echt na school naar de opvang. Mama en papa moeten werken...'
 Olivier schuift zijn bord met boterham van zich af en slaat zijn armen over elkaar.
 Zijn moeder trommelt ongeduldig met haar vingers op tafel. 'Ik kom je vanmiddag op tijd ophalen, goed?' probeert ze dan.
 Olivier knijpt zijn ogen dicht. Hij kijkt door zijn ooghaartjes en ziet hoe zijn moeder hem smekend aankijkt.
 'Hoe laat?' vraagt Olivier, nog steeds een beetje boos.
 'Op tijd,' antwoordt zijn moeder. Ze geeft hem een dikke knuffel.
 Morrend begint Olivier aan zijn boterham. Er zit niets anders op dan naar de opvang te gaan. Gelukkig komt zijn moeder hem op tijd ophalen.

Die middag staart Olivier uit het raam van de opvang. Het regent pijpenstelen. Zuchtend ploft hij daarna op de grond. 'Wat is er?' vraagt Keet. Ze maakt een radslag op de gladde vloer.
 'Mijn moeder zou me op tijd komen ophalen...' snift Olivier. 'Ze had 't beloofd! Maar ze is er nog steeds niet!' Hij schopt tegen een lege doos.
 'Ze komt vast zo,' zegt Keet vrolijk en doet nog een radslag. 'Doe je mee?'
 Olivier kijkt naar Keet. Ze probeert nu op haar handen te staan. Dat lukt best aardig. Olivier tuurt weer naar buiten. Waar blijft zijn moeder nou?
 'Zullen we met de strijkkralen iets maken?' vraagt Keet.
 Maar net als Olivier aan de slag wil, ziet hij zijn moeder aan komen fietsen. Ze is kletsnat.
 Olivier pakt de doos en zet hem op zijn hoofd. Boos gaat hij in een hoekje zitten. Dan hoort hij hoe zijn moeder door de klapdeuren de gang in komt lopen.
 'Olivier?' vraagt ze.
 Onder de doos vandaan ziet Olivier hoe de druppels van haar kleren op de grond

druipen. Langzaam haalt zijn moeder de doos van zijn hoofd.
 Boos slaat Olivier zijn armen over elkaar. 'Mama, je zou me eerder op komen halen!' 'Maar ik ben toch vroeg?' Zijn moeder kijkt op haar horloge.
 'Nietes! We hebben al fruit op en ik zit al heel lang te wachten.'
 'Het spijt me, Olivier. Ik moest nog wat afmaken op mijn werk...'
 Olivier loopt stampvoetend weg. Hij hoort zijn moeder zuchten. Dan haalt ze hem in. 'Wat kan ik doen om het goed te maken?' Olivier begint te glunderen. 'Hoef ik morgen niet naar de opvang?'
 Zijn moeder schudt haar hoofd. 'Iets anders...' zegt ze. 'Misschien een chocolade-ei straks?'
 Daar wordt Olivier blij van. 'Jaaaaa, ik wil een chocolade-ei! Zo eentje waar een cadeautje inzit!'
 Zijn moeder moet glimlachen. 'Nou vooruit dan. Fietsen we langs de supermarkt. Ga je je jas pakken? Dan gaan we snel naar huis.' 'Maar wel doen, hoor mama,' zegt Olivier dan. 'Want beloofd is beloofd...'

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Een belofte niet nakomen



Welke vogel is dit?

Deze kraanvogel speelt een belangrijke rol in het Japanse sprookje 'De dans van de kraanvogel'. Vertel vandaag dit verhaal.

De dans van de kraanvogel (sprookje)

De baas in dit sprookje houdt zich niet aan zijn belofte. Wat dan de gevolgen zijn...

In een ver land woonde eens een arme schilder. Hij had geen geld maar hij maakte de mooiste schilderijen van het land. Omdat hij zo'n honger had, kreeg hij elke