

14 maandag
mei

De wind neemt je mee



Meegenomen

De wind brengt dingen van hier naar daar. Zoals sommige zaadjes van bloemen: paardenbloemen en orchideeën. En een ballon.

Jongsten

Abc

De paardenbloem

Net als een ballon worden de zaadjes van een paardenbloem meegenomen door de wind. In het paasthe-
ma kwam dat al ter sprake. Nu een herhaling in de vorm van een versje.

Door het hoge gras
zoemt het bijtje: zoem!
Zoekt het gele blad
van de paardenbloem.

Bloemblaadjes gaan dicht.
En ze worden bruin.
Staat een dorre plant
in de achtertuin!

Maar, opeens... kijk nou!
Wordt de bloem weer vol.
Zaadjes met een pluiz.
Dikke pluizenbol.

Woei, daar komt de wind.
Neemt de pluizen mee.
Heel hoog door de lucht.
Dan weer naar benee.

Pluis valt op de grond.
Niets meer aan te doen.
Na een lange tijd
wordt het puntje groen.

Zaadje krijgt een blad.
Blaadje wordt een plant.
Grote gele bloem
aan de bovenkant.

In het hoge gras
zoemt het bijtje: zoem!
Zoekt het gele blad
van de paardenbloem....

- Marian van Gog -

Een zaadje in de wind

Op www.schooltv.nl/beeldbank kunt u de videoclip 'Een zaadje in de wind' van Eric Carle bekijken.

Oudsten

Abc

De ballon

De ballon met het kaartje eraan komt bij iemand terecht die heel blij wordt van de wens.

Hier:
Ik heb een ballon
met een kaartje eraan.
Die laat ik straks heel hoog
de lucht ingaan.

Eerst schrijf ik erop:
'Aan wie hem ooit vindt:
Ik stuur je mijn lach.
Hij reist mee met de wind.'

Dan laat ik hem los.
'Dag mooie ballon!'
Lang kijk ik hem na
als hij vliegt naar de zon.

Daar:
Kijk nou wat ik vind.
Gewoon op de grond.
Een rode ballon.
Ooit was ie vast rond.

Nu is hij kapot.
Toch raap ik hem op.
Dan zie ik het kaartje.
Er staat nog wat op.

'Aan wie hem ooit vindt:
Ik stuur je mijn lach...'
De rest is onleesbaar.
Maar goéd is mijn dag.

Hier en daar:
Een rode ballon.
Een kaartje, de wind.
Wat leuk als een ander
die wens van jou vindt...

- Marian van Gog -

15 dinsdag
mei

Van hier naar daar



De wereld in

Door je op de thermiek van de wind te laten meenemen, kom je op nieuwe plekken terecht. Dat geeft je energie. En dat ervaart ook Kaatje.

Jongsten

Abc

Kaatje en de vlieger (1)

Kaatje is niet in beweging te krijgen. Ze heeft nergens zin in en vindt het een saaie dag. Totdat de wind om de hoek komt kijken en haar in beweging zet. Volgende week dinsdag volgt deel 2.

Kaatje ligt in het gras. 'Pfff, wat een saaie dag,' zegt ze. Kaatje verveelt zich en heeft nergens zin in. Ze wil niets doen. Helemaal niets.

Opeens komt de wind eraan. Om Kaatje op te vrolijken. De wind blaast over het grasveld. De grassprietten wuiven mee. Ze kriebelen in Kaatjes gezicht.

'Wind, wil je weleens ophouden!' roept Kaatje.
De wind schrikt en gaat maar gauw weer weg.

Daar loopt Ties, het broertje van Kaatje. 'Kaatje! Kaatje!' roept hij vrolijk.
Maar Kaatje is niet blij. Ze wil niet met Ties spelen. Daarom gaat ze heel plat liggen. Zo kan Ties haar niet zien. Ze doet haar ogen dicht. Het lijkt of Kaatje slaapt.

Te laat. Ties heeft Kaatje al gezien. Hij rent op Kaatje af en trekt aan haar schoenen. 'Wakker worden, Kaat!' roept Ties. 'Mama is haar sleutels kwijt. Zullen wij ze gaan zoeken?'
Bah, wat een stom plan, denkt Kaatje en ze zegt niets terug.

Ties trekt Kaatje aan haar arm omhoog, maar Kaatje blijft op de grond liggen.

'Wat is er, Kaat? Heb je geen zin?' vraagt Ties.

Kaatje beweegt zich niet.

'Hmmm, nou, dan zoek ik ze zelf wel...' En blij huppelt Ties verder.

Zo, die is weg, denkt Kaatje. Ze gaapt. 'Wat een saaie dag,' zucht ze.

De wind begint weer zacht te waaien. Kaatje luistert: woeieoeie... woesh. Ze vindt het een mooi geluid.

Als de wind weg is, dwarrelt er iets naast Kaatje. Het is een vlieger. Met blauwe, gele, groene en rode kleuren. Met een touwtje eraan.

De vlieger ligt net als Kaatje plat en stil in het gras.

'Verveel jij je ook, vlieger?' vraagt Kaatje.

De vlieger zegt niets. Kaatje wil de vlieger pakken. Maar dan komt de wind weer: woeieoeie... woesh. Hij blaast onder de vlieger. En die gaat de lucht in. 'Pak me dan!'

Hoort Kaatje dat goed? Zegt de vlieger dat zij hem moet pakken?

Snel staat Kaatje op en rent achter de vlieger aan. Met één hand grijpt ze naar het touw. Maar het touw glipt weg. Kaatje rent nog harder. Steeds als ze hem bijna te pakken heeft, blaast de wind de vlieger verder weg.

'Wind, wil je weleens stoppen met waaien!' roept Kaatje nog een keer. 'Zo krijg ik de vlieger nooit te pakken!'

De wind luistert niet en blaast de vlieger hoger de lucht in. Woeieoeie... woesh!

Kaatje rent over het grasveld en volgt de vlieger. Naar de oude bomen. Ze krijgt er rode wangen van, want ze heeft nog nooit zo hard gelopen.

'O nee,' roept Kaatje en doet haar handen voor haar mond. De vlieger zit vast in de eikenboom.

Kaatje ploft neer in het gras. 'Hoe moet ik de vlieger nu redden?' zucht ze.

- Susan Schaeffer -

Oudsten

Abc

Kaatje en de vlieger (1)

Kaatje is niet in beweging te krijgen. Ze heeft nergens zin in en vindt het een saaie dag. Totdat de wind om de hoek komt kijken en haar in beweging zet. Volgende week dinsdag volgt deel 2.

Kaatje ligt languit in het gras. 'Pfff, wat een saaie dag,' klaagt Kaatje en steekt een grasspriet in haar mond. 'Ik heb helemaal nergens zin in.' Verveeld plukt Kaatje een bloemetje. Ze bekijkt de witte blaadjes en trekt ze een voor een uit de knop.

Opeens komt de wind aanstormen. Om Kaatje op te vrolijken. De wind blaast koele lucht over het grasveld. De lange grassprietten wuiven mee. Ze kriebelen in Kaatjes gezicht.

'Wind, wil je weleens ophouden!' roept Kaatje.

Geschrokken door Kaatjes gesnauw gaat de wind gauw weer liggen.

Daar loopt Ties, het broertje van Kaatje. Vrolijk roept hij: 'Kaatje! Kaatje!'

Maar Kaatje is niet blij. Ze heeft geen zin om met hem te spelen. Daarom probeert ze zichzelf zo plat mogelijk te maken. Alleen Kaatjes schoenen steken nog boven het gras uit. Ze sluit haar ogen en doet of ze slaapt.

Te laat. Ties heeft Kaatje al gezien. Hij rent op Kaatje af en trekt aan haar schoenen. 'Wakker worden, Kaat!' roept Ties. 'Mama is haar sleutels kwijt. Zullen wij ze gaan zoeken?'

Bah, wat een stom plan, denkt Kaatje en ze zegt niets terug.

Ties probeert Kaatje aan haar arm omhoog te trekken, maar Kaatje laat zichzelf slap op de grond liggen.

'Wat is er, Kaat? Heb je geen zin?' vraagt Ties.

Kaatje verroert zich niet.

'Hmmm, nou, dan zoek ik ze zelf wel...' En opgewekt huppelt Ties verder.

Zo, die is weg, denkt Kaatje. Ze strekt haar armen uit en gaapt. 'Wat een saaie dag,' zucht ze.

De wind begint weer zacht te waaien. Kaatje luistert hoe hij door de bomen ruist: woeieoeie... woesh. Ze vindt het een mooi geluid.

Als de wind weg is, dwarrelt er een stuk stof naast Kaatje neer. De stof heeft de vorm van een ruit en is omringd door dunne houtjes. In het midden zit een houten kruis. De ruit heeft vier kleuren: blauw, geel, groen en rood. Aan één van de punten zit een dun touw. Het is... een vlieger.

De vlieger ligt net als Kaatje plat en stil in het gras.

'Verveel jij je ook, vlieger?' vraagt Kaatje.

De vlieger geeft geen antwoord. Stilletjes blijft hij op het gras liggen. Kaatje reikt naar de vlieger. Maar dan steekt plotseling de wind weer op: woeieoeie... woesh.

De wind blaast onder de vlieger, die daardoor pijlsnel de lucht inschiet. 'Pak me dan!'

Verbaasd komt Kaatje omhoog. Hoorde ze dat goed? Zei de vlieger dat zij hem moest pakken?

Snel staat Kaatje op en rent achter de vlieger aan. Met één hand grijpt ze naar het touw. Maar het touw fladdert als een slang achter de vlieger aan en glipt weg. Kaatje rent nog harder. Steeds als ze hem bijna te pakken heeft, blaast de wind de vlieger verder weg. Het lukt haar niet om het touw te pakken te krijgen.

'Wind, wil je weleens stoppen met waaien!' roept Kaatje daarom opnieuw. 'Zo krijg ik de vlieger natuurlijk nooit te pakken!' De wind luistert niet en blaast de vlieger hoger de lucht in. Woeieoeie... woesh!

De vlieger maakt grote cirkels in de lucht. Steeds als het touw laag bij de grond komt, probeert Kaatje hem te pakken. Maar iedere keer grijpt ze mis. Rennend over het grasveld volgt Kaatje de vlieger naar de oude bomen. De vlieger gaat harder en hoger. Kaatje rent er met rode wangen achteraan. Nog nooit heeft ze zo hard gelopen.

'O nee,' roept Kaatje en ze slaat haar handen voor haar mond.

De vlieger zit vast in een van de eikenbomen. Kaatje ploft neer in het gras.

'Hoe moet ik de vlieger nu redden?' zucht ze teleurgesteld.

- Susan Schaeffer -

16

woensdag
mei

Hemelvaart

Staar niet naar boven!

De vrienden kijken naar de plek waar Jezus verdwenen is. Maar de engelen zeggen tegen hen: 'Blijf niet naar boven staren. Maar richt je op beneden. Dat is de plek waar de mensen zijn.'



■ trefwoord

21