

Ruben rent naar haar toe en pakt de stang naast haar vast.

'Een twee drie...' roept hij.

'Karren maar!' roept Maartje

### Niet meespelen (verhaal)

*Robin mag niet meespelen van Joris. Hoe lost ze dat op?*

Robin leunt tegen de boom op het schoolplein. Haar klasgenoten spelen verstoppertje. Ze houdt ze al een tijdje in de gaten.

'Buut vrij!' roept Joris. Hij rent naar de boom en tikt hem aan. 'Ik ben de beste in verstoppertje spelen!' Robin giechelt als hij zijn spierballen laat zien.

'Ik had je wel gezien,' zegt Robin dan tegen hem.

'Nou en?' zegt Joris bits. Hij steekt zijn tong uit. 'Jij doet niet mee!'

Teleurgesteld kijkt Robin hem aan. Ze wilde juist gaan vragen of ze mee mocht doen. Maar nu durft ze dat niet meer.

'Iedereen hoort erbij, hoor!' roept ze hem na. Robin kent de regels van de klas uit haar hoofd. Maar Joris trekt zich daar niets van aan. Verdrietig loopt ze naar de juf.

'Juf, ik wil ook meedoen met verstoppertje spelen...'

'Nou Robin, dan doe je dat toch?' zegt de juf vrolijk.

'Maar het mag niet van Joris...' Robin kijkt haar juf zo zielig mogelijk aan. De juf blijft staan en doet niets. Robin duwt haar een klein stukje naar Joris toe. Maar ook dat werkt niet.

'Is Joris de baas?' vraagt de juf dan aan Robin.

Robin krabt in haar haar. Ze haalt haar schouders op. Ze hoopte eigenlijk dat de juf het voor haar zou oplossen. Maar als ze zich omdraait, ziet ze dat de juf alweer bezig is met een ander kindje. Robin blijft even bij haar juf staan wachten. Na een tijdje schuifelt ze met een diepe zucht toch maar weer terug naar de boom.

'Joris, ...' begint ze.

Maar Joris roept heel hard: 'Ssst!' Hij houdt zijn vinger voor zijn mond. 'Ik ben druk bezig, zie je dat niet? Ik probeer iedereen te zoeken.'

Robin krabt nog eens in haar haar. Ze weet precies waar de anderen zich verstopt hebben. Ze heeft daarnet lang genoeg zitten kijken om alle verstoppertjes te weten.

'Oh, maar ik weet waar iedereen zit, hoor.' Vliegenvlug wijst Robin de kinderen aan. Joris maakt een blij sprongetje. Dan roept hij iedereen één voor één naar voren.

Teleurgesteld sjokken de kinderen die meedoen, naar de boom.

'Je hebt vals gespeeld, Joris!' roept Nola dan boos.

'Ja, zo is het niet eerlijk! Je hebt gespiekt!' roept Casper.

Joris kijkt geschrokken om zich heen. Hij lijkt wel bang, denkt Robin. Dan grijpt ze haar kans en stapt naar voren.

'Weet je wat? Jullie mogen je nog een keer verstoppertje spelen. Dan zal ik zoeken!'

Verbaasd kijken de kinderen Robin aan.

Even lijkt het of Joris wil zeggen dat ze niet mee mag doen. Maar dan roept hij: 'Mijn kun je echt niet vinden!' En hij vliegt weg.

Dan doet Robin snel haar ogen dicht en begint ze te tellen: '1... 2... 3... 4...'

DINSDAG 19 MAART

### Stomme mama

### Wanneer ben je boos op je moeder of vader?

In de omgang met mensen kunnen problemen ontstaan. Op de kalender zien we een kind dat boos van zijn moeder is afgedraaid. Laat de kinderen vertellen of ze dit herkennen. Zijn ze weleens zó boos, dat ze hun vader of moeder niet meer willen aankijken? En wat is er dan gebeurd?

